



Een van de oudste klassenfoto's van de website: St. Jan lagere school, 1906.



Het voetbalteam van de St. Jan lagere school in 1938.



De St. Aloysius ulo/mulo in het bewogen schooljaar 1940/1941.



St. Anna kleuterschool (1960/1961) met zr. Alydia.

HISTORIE Website als schatkist voor katholiek Hilversum

Kinderen, zusters en fraters aan de voet van de Vitus

In de schaduw van de majestueuze Vituskerk in Hilversum stonden ooit maar liefst zes katholieke scholen, vernoemd naar de heiligen Anna, Aloysius, Jan, Vitus en Catharina. Oud-leerlingen deelden op Facebook al foto's en verhalen, maar nu is er ook een fraaie website.



Eddie de Paepe
e.de.paepe@mediahuis.nl

Hilversum ■ Initiatiefnemers zijn Ben Ekeler en Winfried Povel. „In mijn album kwam ik een klassenfoto tegen van St. Aloysius lagere school”, vertelt de 70-jarige Ekeler. „Die heb toen op Facebook gezet. Daar kwamen allerlei reacties op, waarvan een van Winfried. Hij zat in een parallelklas van de mijne.” Hun Facebook-groep 'Scholen bij de Vituskerk in Hilversum' heeft inmiddels al 322 leden. „Het heeft echt een sneeuwbal-effect.” Maar op Facebook is het lastig zoeken, vervolgt Ekeler. „Daar ergerde ik me aan. Ik heb een goede domeinnaam gezocht, die gearresteerd, en een website opgezet met de 40, 50 foto's die ik op dat moment had.” Op die manier groeide de besloten Facebookgroep door naar een fraaie website, die voor iedereen te bekijken is. En die inmiddels al ruim 150 foto's bevat. „En er komt elke dag wat bij.”

„Dat zijn vooral klassenfoto's op het schoolplein, maar ook kiekjes in klaslokalen. „Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gezichten van namen te voorzien, maar 100 procent compleet zullen we het nooit krijgen.”

Verder biedt de website onder meer plaatjes van voetbalteams,

van uitjes naar Schiphol of het Soester natuurbad, een zomerkamp in Twello, een eindexamenfeest (op de zolder van de Aloysius ULO, mét meisjes en Bier...), een excursie naar Parijs en Londen. In de Engelse hoofdstad bezochten de meisjes van de Catharina ulo in het schooljaar 1970/1971 de musical 'Hair', onder begeleiding van zr. Electra.

De zes scholen vielen onder de Vitusparochie. De meeste leerlingen woonden in de katholieke arbeiderswijk Klein Rome, die ingeklemd lag tussen het centrum en de spoorlijn. „Heel katholiek Hilversum zat op deze scholen, tenminste, die van deze kant van het spoor.”

Onze Lieve Vrouw

Lange tijd werden de jongens en de meisjes strikt gescheiden. Zij kregen respectievelijk les van fraters en zusters. De onderwijzers waren afkomstig van de Fraters van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, in de wandeling Fraters van Utrecht genoemd. Het klooster (met kweekschool) aan de Oude Amersfoortseweg was hun thuisbasis in Hilversum. De nonnen waren van Franciscanessen.

De website biedt ook een stukje geschiedenis van dit deel van Hilversum, en van de afzonderlijke scholen. De oudste was de St. Anna

lagere (en kleuter)school aan de Groest (nr. 97-103), gebouwd in 1871, en een eeuw later afgebroken.

In 1904 verzeen vervolgens twee scholen. Aan het Achterom (nr. 98) de St. Jan lagere school, waarvan de lokalen vanaf 1954 in gebruik waren door de St. Vitus VGLO (Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs). En aan de Prins Bernhardstraat (60, nu 160) de Aloysius ulo/mulo. Het eerste schoolgebouw maakte plaats voor de rondweg, die - constateert Ekeler kritisch - „van nergens naar nergens gaat”.

Maar het tweede pand bleef voor de sloophamer gespaard en biedt nu onderdak aan de Mediaschool van Alberdingk Thijm Scholen. De naar dezelfde patroonheilige voor studenten en de jeugd - St. Aloysius - vernoemde lagere school verrees vijf jaar later aan het Achterom (nr. 100).

Appartementen

Last but not least is de uit 1931 daterende Catharina ulo/mulo (Groest 95). Anno 2022 een gemeentelijk monument, met daarin 27 appartementen voor jongeren. Ben Ekeler begon in 1956 op de Anna-kleuterschool, ging daarna naar de Aloysius lagere school (waarvan de meeste foto's op de site staan, ruim vijftig), om in 1969 zijn mulo-diploma op de Aloysius te halen. De tijd dat klassenverschillen was toen al ruim achter de rug.



De St. Vituskerk met de schoolgebouwen. Rechtsboven is het oude stationsgebouw te zien.

FOTO'S: MIJNOUESCHOOL.NL

„Oorspronkelijk was de St. Jan-school op het hoekje bij de tunnel bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen uit de armste buurten, en de Aloysius voor de middenstand.” Tijdens Ekelers schooltijd hield die andere waterscheiding nog hardnekkig stand. „De meisjes werden door de nonnen stevig bewaakt”, herinnert hij zich. „Mijn zusjes zaten op de Annaschool. Wij mochten als jongens absoluut niet op de speelplaats van de meisjes komen. Alleen op de kleuterschool zat iedereen bij elkaar.”

Ekeler en Povel willen de website stukje bij beetje uitbouwen. „Het is een stukje geschiedenis van katholiek Hilversum wat we aan het onderzoeken zijn. Zolang er nog mensen zijn die de verhalen kunnen vertellen blijft dat leuk.”



St. Annaschool op schoolreisje naar Schiphol, 1960/1961.



St. Vitus VGLO (dependance Kolhornseweg), 1964/1965.



'Mijn oude school'

De website www.mijnoude-school.nl is bedoeld voor oud-leerlingen van de scholen die behoorden tot de Sint Vitusparochie in Hilversum. Het gaat om de St. Anna (gesticht) kleuterschool, St. Anna (gesticht) lagere school, St. Aloysius lagere school, St. Jan lagere school, St. Vitus VGLO school (met een dependance aan de Kolhornseweg), St. Aloysius ULO en MULO en de St. Catharina ULO en MULO. Begin jaren zeventig van vorige eeuw werden de gebouwen van de St. Annaschool, de Aloysius lagere school en de St. Vitus VGLO school afgebroken en kwam er een eind aan een tijdperk. De afbraak was nodig voor de aanleg van de 'rondweg' Schapenkamp. Op de website worden foto's en herinneringen verzameld over de scholen en hun omgeving in de periode 1904-1971. De website komt voort uit de Facebook-groep 'Scholen bij de Vituskerk in Hilversum'. Ekeler: „Die blijft in stand en fungeert als digitaal overblijfsel waar bij- of nagepraat kan worden over onze schooltijd.”

„De meisjes van de Catharina ULO gingen in Londen naar de musical Hair, onder begeleiding van zuster Electra