

NIEUWSBRIEF ALOYSIUS MAVO HILVERSUM

Redactie

Lage Naarderweg 28 b

Telefoon 16987

Nr.

Sept. 1978.

HENDRIKUS HERMANUS POORTHUIS 25 JAAR BIJ DE ALOYSIUS MAVO

DIT WAS ZIJN EERSTE JAAR 1953 TOEN HET NOG FRATERSCHOOL WAS.



De heer Poorthuis geeft nu les in: Frans - Duits - Scheikunde en Natuurkunde. En last but not least, is hij ook nog bijna afgestudeerd voor Theologie.

Tekenend voor zijn karakter is het, dat hij voor zijn feest geen persoonlijk cadeau wil hebben, maar hij zou graag met de hele schoolgemeenschap financiële steun willen geven aan de oprichting van een katechetisch centrum in Tanzania van hem en zijn nicht (lerares katechese) die in dat land Afrikanen opleid voor Katecheet.

Het geloof betekent zeer veel voor hem.





DE ONDERWIJZER VAN 22 HELE JAREN OUD...
aan de St.Jansschool te Hengelo (a)



KLAS 1 C in 1953 St.Aloysius Ulo - HILVERSUM



.... en in de
gele trui



Boekhoudles 1960.....

dirigent van droge cijfers !!

EN HIJ LEERT NOG OOK

Op de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam verdiept hij zijn kennis van de Bijbel.

EEN MENS IS KENNELIJK NOOIT TE
OUD OM TE LEREN.

Examen met boek in de hand voortaan

Dat zal vast wel beter gaan.



Het oude hoofd is toch zo moe
Dus aan een sabbat jaartje toe.

CALIFORNIÉ

1977



Vermomd als een Amerikaan
Kan Poorthuis niet naar school
toegaan
Dus is hij keurig omgekleed
Wanneer hij weer de school betreedt,

als ik later groot ben,
ga ik wegen maken.
vooral wegen naar arme landen
en dan noem ik die weg: E - GOD
want op zo'n weg helpt God ons zeker
om eerlijk alles met elkaar te delen.

